

# Russisk nabopolitik.

I en artikel i »Aftenposten«, foranlediget ved dr. Michailovs henvendelser i anledning af røverhistorien om indsmugling af vaaben fra norske fiskefartøier fra Vardø til Finland, har vi villet give en fremstilling af Sovjet-Ruslands politik overfor nabo-staterne.

De meldinger, som i den senere tid er indløbet fra Finland, er betegnende nok i saa henseende. Vi skal blot minde om istandsættelsen af befæstningerne omkring Petrograd og ved den finske grænse (paa det karelske nes), bolsjeviktroppernes overskridelse af grænsen paa tre forskellige steder: Ved Suojärvi, Mekrijärvi og nu sidst ved Kuolajärvi — det vil sige langs hele Finlands østgrænse.

Er dette altsammen tilfældigheder? Man har vanskelig for at tro det, især da disse begivenheder falder sammen med Tsjitsjerins ultimatumlignende noter. Det ser mere ud som et planlagt foretagende, som har til hensigt

at trække de finske tropper til østgrænsen — saa landet maa blotte sit forsvar paa andre kanter. —

Men den finske generalstab lader sig ikke føre bag lyset. Den vil ikke anvende hæren mod grænseplyndringer. Bare til bevogtning af veiene paa den lange grænse vilde halvparten af hæren medgaa, saa den ikke kunde disponeres andetsteds. Finland overlader derfor denne opgave til grænsevagt- og beskyttelsesstyrkerne.

At bolsjevikerne understøtter kommunistoptøier paa forskellige steder i Finland fremgaar af de sidste arrestationer i Helsingfors og andre steder. Det spiller derfor en mindre rolle, hvor langt inde i Finland disse optøier foregaar.

Overfaldet i Kemi skal saaledes referere sig til et sted nærmere den russiske grænse, ikke til Kemi by, de plyndrede anlæg, Ytterfors, Munksund, eies derimod af et bolag i Kemi: